

# Thorøhuse Posten



Oprydning på Drejet

En øjebæ er nu væk



August 2014

**Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen**

**Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674,  
mobil: 21442498**

**Mail: [bolette.eggers@mail.dk](mailto:bolette.eggers@mail.dk)**

**Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf:  
64714400 Mobil: 40174810.**

**Mail: [pisa@pisa.dk](mailto:pisa@pisa.dk)**

**Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil:  
21470639.**

**Mail: [joergeneeg@gmail.com](mailto:joergeneeg@gmail.com)**

**Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades  
Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.**

**Mail: [margrethe.vestergaard@gmail.com](mailto:margrethe.vestergaard@gmail.com)**

**Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej  
26. Mobil: 23906812.**

**Mail: [lasselau@hotmail.com](mailto:lasselau@hotmail.com)**

**Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades  
Vej 23. Tlf: 64714640. Mobil: 61654640.**

**Mail: [bhygaard@gmail.com](mailto:bhygaard@gmail.com)**

**Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf:  
64714661. Mobil:24232507.**

**Mail: [nn@asvard.dk](mailto:nn@asvard.dk)**



### *Redaktøren har ordet*

Et selvbestaltet oprydningshold tog fat på oprydning på arealerne mellem Fiskerhusene og Tangen mandag den 30. juni. Mange års efterladenskaber skæmmede området, og det var helt tydeligt, at mange ting var ubrugelige og i forfald.

Det blev til mindst 10 trailerture til genbrugspladsen med træ, garn, plastik, ruser, tovværk og olierester. Alt brugbart jern og metal blev samlet i en bunke, og den hjælpsomme Jeppe Jørgensen fra Thorø stillede med traktor og vogn. Herefter blev det hele kørt af to omgange til pladsen for enden af Jacob Gadesvej med henblik på afhentning af en skrothandler. Også den gamle Ursustraktor blev skubbet hen til slæbestedet, hvorefter den blev trukket over vandet af en rendegraver. Her var det landmand Jens Holmegaard, der stillede maskine og arbejdskraft til rådighed. Sluttelig kom ”returnmetal.dk” og hentede det hele til genbrug.

Om området nu er blevet smukt at se på må være en smagssag for den enkelte, men en øjebæ er væk. Nu ligger der kun ting og sager, der ejes af de lokale og som er brugbare.

Tak til Kurt, John, Børge, Egon, Ulrich, Jeppe, Jens samt mig selv for godt samarbejde og hyggelige timere i en god sags tjeneste. Og tak til dem, der har doneret gammelt jern, der er nemlig penge i skidtet (i skrivende stund vides ikke hvor meget) Forsamlingshuset vil modtage en del af skrotpræmien. /BTO  
Se billedserien inde i bladet.

Thorøhuse Postens redaktør

Bjarne Toft Olsen

Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704

Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle husstande i byen. Indlæg sendes til:  
btols48@gmail.com

Deadline for næste nummer: 17. oktober 2014

Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig

# Gullaschbaronen

## - Dramaet om Harald Plum

Vedr. spørgsmålet om der er en bog på vej omhandlende Harald Plum og Thorø, -

ja, det er der, men ikke med mig som forfatter.

I oktober 2009 havde jeg besøg af Danmarks førende erhvervsforfatter Søren Ellemose.

Vi var på Thorø, jeg introducerede ham til forskellige personer i Assens samt hjalp ham

med min viden og det unikke historiske materiale om Harald Plum, jeg har samlet siden 1994.

I februar 2010 modtog jeg det 350 siders manuskript fra Søren Ellemose til historisk korrekturlæsning,

hvilket jeg færdiggjorde på ca. 14 dage og sendte mine korrektioner til Søren Ellemose.

Titlen på bogen er \*Gullaschbaronen' og omhandler Harald Plums liv og levned fra 1881 til 1929.

Gyldendals Forlag skal udgive bogen, og efter planen skulle det ske i forsommeren 2010, -

men – men – men grundet nedskæringer blandt deres redaktører samt en prioritering af udgivelsen

af andre bøger først, har forlaget skubbet udgivelsen mange gange 2010 – 2012 – 2013 – 2014 – 2016!

Mærkeligt at tænke på, at jeg har haft Søren Ellemoses manuskript stående bag mig siden februar 2010.

Forhåbentlig kommer den på gaden en dag, men jeg er begyndt at tvivle på det.

Mange venlige hilsner

Esben Brage

## SÅ TAR VI CYKLERNE FREM



*Så er det med at finde cyklerne frem, hvis der er interesse for at cykle sammen (Måske ugentligt?)*

*Vi starter mandag den. 16/6, hvor vi ruller en times tid omkring Aa og nyder vores smukke natur i et meget moderat tempo.*

*Alternativt er der en tur onsdag den. 18/6, for dem som ønsker lidt mere tempo, på en tur til Helnæs fyr - dog uden vi går over gevind, og igen nyder vi vores smukke natur.*



*Der er ingen tilmelding, men håber, der er andre som har lyst til denne form for motion. Begge ture starter ved Forsamlingshuset - kl. 19.00.*



*Ingen tur i*  
*dag samme tid.*

*så prøver vi bare ugen efter, mandag og ons-*

*På forhåbentligt gensyn*

*Thorøhuse Bylaug/Lasse*



Foto: Lasse Lauridsen

# Fibernet

Redaktionen har bedt Energi Fyn om en beskrivelse af deres planer for fibernet i Thorøhuse. Og her følger, hvad Lilja Brandstrup Andersen har sendt til Thorøhuse Posten:

## **Energi Fyn vil udviklingen på Fyn**

Hos Energi Fyn deltager vi aktivt i udviklingen af Fyn. Vi er et regionalt forankret energiselskab, der er ejet af vores andelshavere. Vi ser det som en naturlig opgave at medvirke til udviklingen af Fyn. Energi Fyn er fynboernes energiselskab.

Energi Fyn etablerer fibernet ud fra en forretningsorienteret model, hvor antallet af tilsluttede kunder skal hænge sammen med den konkrete investering i et område set over en længere årrække. Private kunder, foreninger (grundejer-,

antenne og boligforeninger) kan købe produkter og services inden for internet, digitalt tv, telefoni og andre ydelser leveret via Energi Fyns fibernet. Disse produkter og services tilbydes til private kunder via det fælles indholdsselskab Waoo!, som Energi Fyn er medejer af sammen med 11 andre energiselskaber.

Energi Fyn er blevet kontaktet af Thorøhuse Bylaug, hvor vi i foråret afholdt et lille foredrag om fibernet til Generalforsamlingen. Der var en god opbakning, og derfor ønsker Energi Fyn at gå videre i sagen og undersøge muligheden for fibernet i Thorøhuse og Nyhuse.

Mange af de områder, hvor der opnås en tilfredsstillende tilslutning er typisk kendetegnet ved, at der i området er ildsjæle, der netop har gjort en aktiv indsats for at få fibernet til området. Et samarbejde mellem borgere vil have stor betydning for udrulning af fibernet.



Foto: EnergiFyn

### **Du får alle fordelene med fibernet**

Internetforbindelser over det traditionelle kobbernet og det mobile netværk giver visse begrænsninger, fordi hverken kobbernettet eller [det](#) mobile netværk rummer den samme kapacitet som fibernet. Typisk er det internethastigheden, der påvirkes, når der er stor belastning på kobbernettet eller det mobile netværk. Ved stor belastning falder hastigheden, fordi de to former for netværk er baseret på delte forbindelser. Det betyder, at de - i modsætning til fibernet - ikke rummer den samme kapacitet og derfor påvirkes væsentligt, hvis mange brugere er online samtidig.

Kapaciteten på fibernet er langt højere og giver dig nærmest ubegrænsede

muligheder. Så der er masser af plads til digitalt TV, HDTV, lynhurtigt internet og telefoni - alt sammen uden at det går ud over kvaliteten eller hastigheden.

Med fibernet fra Energi Fyn kan vi tilbyde kabel-TV (TV uden boks) i høj digital kvalitet, hvor der kan vælges mellem to TV-pakker. Der er også mulighed for skræddersyede TV-pakker, hvortil der kræves TV-boks. Samtidig med disse TV-pakker kan vi tilbyde internethastigheder fra 50/50 Mbit/s til konkurrencedygtige priser.

Herudover får du hastighedsgaranti på din internetforbindelse. Det er en garanti, som sikrer, at du – som minimum – altid får den bestilte hastighed på dit internet. Og som den eneste internetudbyder gælder garantien også, selv om du bruger din fiberforbindelse til TV samtidig. Du får det, du betaler for.

Med internetforbindelse over fibernet kan vi også garantere dig, at du altid får den samme høje hastighed på både upload og download. Det vil sige, at du ikke skal bekymre dig om at skruer på hastigheden, når du skal uploade store filer. Du kan altså for eksempel både uploade billeder, downloade store dokumenter og spille online spil lynhurtigt – helt uden problemer!

Derudover er din fibernetforbindelse en personlig forbindelse, der ikke påvirkes af andre brugere i området eller af afstanden til en central. Du deler ikke din forbindelse med dine naboer, vi leverer en fiberforbindelse direkte ind til din hustand.

### **Hvad kan du gøre for at få fibernet til dit område**

Hos Energi Fyn har vi en målsætning om at etablere fibernet på Fyn, men kun hvis kunderne ønsker at gøre brug af det. Det er derfor vigtigt, at du som borger viser din interesse i form af at tilslutte dig tilbuddet om fibernet.

Det kræver 50% tilslutning til fibernet i Thorøhuse og Nyhuse, for at Energi Fyn etablerer fibernet i området, og selve undersøgelsen for interessen i området sættes i gang i september måned. Tilslutningsprisen er 2.995,- , og hvis du ønsker at grave selv fra skel til hus, kan du spare 1.000,-. Når du siger ja til at få fibernet lagt ind, binder du dig minimum til en internetforbindelse 50/50 til 179,- pr måned i 6 måneder. Herefter er normalprisen 279,-.

Fibernet til Thorøhuse og Nyhuse, Energi Fyn vil udviklingen på Fyn. Sammen løfter vi i flok.

Beboerne i området vil inden længe modtage en invitation til et informationsmøde i Thorøhuse Forsamlingshus.

Du kan allerede nu foretage din bestilling på Energi Fyns hjemmeside – [www.energifyn.dk](http://www.energifyn.dk) – eller ved at kontakte Energi Fyns kundeservice på tlf. 70 13 19 00, som også er behjælpelig, hvis du har spørgsmål.





Foto: EnergiFyn

### *Efterlysning*

Jeg mangler et sæt årer til min lille jolle, særlig kendetegn: grønne plasticblade. Henvendelse:

Niels Nielsen  
Assens Skibsværft A/S  
Sdr. Havnevej 2A  
Dk-5610 Assens  
Mobil: [+45 24232507](tel:+4524232507)

## Jacob Gades Mindeplade.

Pladen er opsat i 1989 på Jacob Gades Vej 22, Thorøhuse, som var Jacob Gades hjem ved sin død i 1984. Desuden på hans fødehjem på Langelinie 7, Vejle samt på Jacob Gade Fondens ejendomme i Kbh., Odense og Århus.

### Broncestøberiet Leif Jensen Aps. oplyser

I 1989/90 udførte vi 6 broncefæstøbninger af Jacob Gade's mindeplade Dia. 50 cm.

1 af mindepladerne er opsat på Jacob Gades fødehjem i Vejle. De andre mindeplader var til hvert af Gades huse samt en til at anbringe på det hus, han boede i de mange år før han døde (i Thorøhuse).

I samme forbindelse støbte vi også en mindre bronceplade H. 11 x 11 cm. med inskription.



Mindepladen er designet og tegnet af kunstneren og medaljør Jan Petersen, mens han var ansat på Den Kgl. Mønt (i dag Nationalbanken).

*"Kvindefiguren på mindepladen er en fiktiv kvindefigur, hvis udtryk og bevægelser er inspireret af en spansk film om operaen Carmen, hvor der i filmen danses flamingo i en danseskole, hvilket inspirerede ham",* fortæller Jan Petersen.

Jan Petersen f. 1945, som er uddannet grafiker og maler med ansættelse som medaljør ved Den Kgl. Mønt (nu Nationalbanken), hvor han har lavet en række medaljer og erindringsmønter. Arbejdet er udført som ansat hos Den Kgl. Mønt. Måske findes der tegninger, skitser etc. i Nationalbankens Medaljesamling.

En biografi om Jan Petersen kan findes på dette link [www.danskmønt.dk/meyer/janpet.htm](http://www.danskmønt.dk/meyer/janpet.htm) .

Har nogen supplerende oplysninger om denne mindeplade, bedes de sendt til Palle Isaksen – evt. på mail [pisa@pisa.dk](mailto:pisa@pisa.dk) .



Maler og medaljør Jan Petersen, f. 1945.



Lrs. Ove Bisgaard afslører mindepladen for Jacob Gade den 29. november 1989 – her på Jacob Gades fødehjem Langelinie 7, Vejle.

## Russiske krigsfanger i Sønderjylland og på Thorø

*Da krigen brød ud i 1914, blev ca. 30.000 af den mandlige våbenduelige befolkning mellem 18 og 45 år i Sønderjylland tvangsudskrevet til krigstjeneste i Preussen.*

*(Sønderjylland var under tysk overherredømmelse 1864 – 1920).*

*Af de ca. 27.000 dansksindede personer, der var blevet udskrevet som front-soldater og kom i kamp, var der ca. 5.270, der faldt, og derfor ikke kom tilbage i levende live.*

*Denne tvangsudskrivning gav naturligvis et stort savn samt en katastrofal mangel på arbejdskraft, især i landbruget og virksomhederne.*

*Hvordan blev dette problem med arbejdskraften så løst?*

*I de heftige kampe, der fandt sted i sumpene omkring de Masuriske søer beliggende i det nordøstlige Polen, foretog feltmarskal Paul von Hindenburg nogle taktiske lyn- og overraskelsesangreb i 1914 og 1915, der resulterede i ca. 250.000 tilfangetagne russere.*

*Ca. 7.000 af disse russiske krigsfanger samt fanger fra andre lande blev deporteret til 14 nyetablerede fangelejre i Sønderjylland, hvorfra de blev ført ud i passende arbejdshold for at deltage i gårdenes og virksomhedernes daglige drift, alt dette under skarpt bevogtning af ældre tyske soldater.*

*Russerne udførte diverse landbrugsarbejder samt store afvandings- og jordforbedringsarbejder. Til eksempel kan nævnes, at det 4,5 km. lange og 2½ m. høje havdige på østsiden af Aarø blev bygget af 80 russiske krigsfanger.*

*I løbet af efteråret 1916 blev fødevaremanglen i Tyskland meget mærkbar, så forholdene blev mere og mere uudholdelige for de internerede russere i fangelejrene, hvor der blev skåret drastisk ned på de daglige madrationer.*

*Denne tilspidsede og uholdbare madsituation, samt fangernes store hjemlængsel, var stødet til, at mange begyndte en vovelig og livsfarlig færd med at flygte over Lillebælt til Fyn.*

*Dette blev foretaget i alt hvad der kunne flyde og bære: små, simple joller og pramme, som de havde stjålet, sammenbundne planker eller brædder, dejtruge, høstharver, pileflettede både - ja, selv en høstak kunne anvendes.*

*De første begyndte at flygte fra Sønderjylland i 1915. Den store strøm af russiske krigsfanger kulminerede i 1918 og fortsatte til ind i året 1920, altså nogen tid efter krigens afslutning.*

*Hvor mange, der omkom under denne færd, står selvsagt hen i de uvise, men for ca. 1.600 fanger lykkedes deres flugt væk fra Sønderjylland.*

*Flygtningene drev i land bl.a. på strandene ved fra Helnæs, Flenstofte, Aa, Saltofte samt på øerne Thorø, Baagø og Brandsø.*

*Man tog godt imod flygtningene i Assens, hvor de blev indkvarteret forskellige steder, bl.a. på 'Fattiggården' i Ramsherred og 'Københavns Kommunalærerinders Feriekoloni på Næs' samt 'Skovpavillionen'.*

*Russerne fik en værdig og human behandling. Lokalbefolkningen og flygtningene havde et godt forhold indbyrdes, selv om der var mange ekstra munde af mætte, da der var flest flygtninge indkvarteret i byen.*

*Da handelsfyrsten Harald Plum erhvervede øen Thorø i 1917, gik man straks i gang med omfattende restaureringer af bestående bygninger og byggerier af forskellig art.*

*På den 'Odden' (nu 'Gammelodde') var der en gammel faldefærdig fiskerhytte, den nedrev han i 1918 og opførte en flot hytte med stråtag, som derefter kaldtes 'Fiskerhytten'.*



*Fiskerhytten på 'Odden' her er fotograferet efter år 1930. Mindstenen for 1. verdenskrig 1914 - 1918 samt ankeret fra den engelske ubåd E13 ses her ved østgavlen.*

*I en periode af 1919 havde 8 russiske flygtninge bolig i denne hytte.*

*Flygtningene blev brugt til alt forefaldende arbejde på Thorø, bl.a. lugning af ukrudt i den nyplantede plantage på 40.000 østrigske fyr, de gik dog senere ud grundet de meget lette jorde på øen og nogle ekstreme tørre somre. Dette forhold gav misvækst, hvor også udbyttet af kornavlen blev stærkt reduceret.*

*Flygtningenes løn for arbejdet var kost og logi samt ca. ¼ af lønnen, hvad en daglejer fra Thorøhuse kunne opnå, men russerne har ganske givet været godt tilfredse, især kosten har sikkert været et af de opmuntrende momenter i denne ellers så traumatiske periode af deres liv.*



*Russiske flygtninge  
på Thorø i 1919  
(fotograferet på  
'Odden')*

*På Thorø opholdt der sig også en anden russisk flygtning, hvis familie var flygtet fra den russiske revolution i 1917. Han var indkvarteret på Thorøgaard i nogle år, og det var på et helt andet niveau, at han opholdt sig der.*

*Navnet var Paul Grabbé med titel af greve, en landflygtig ung mand, søn af en russisk general.*



*Paul Grappé*

*'En af de ulykkelige til Døden  
jagede Russere, der nogle Aar  
som Flygtning fandt Ro paa  
det fredelige Thorø'.*

*(Underteksten til billedet er  
skrevet af Harald Plum)*

*Harald Plum havde sørget for opholdet, og Paul Grabbé fik så gode lomme penge, at det svarede til månedslønnen for bestyreren af Thorø. Ligeledes når Paul Grappé tog på rejser til København, blev han rigelig forsynet med penge, dette til stor fortrydelse af storebroderen Kay Plum, som havde prokura og det praktiske tilsyn på Thorø.*

*Endvidere omtaler Harald Plum den unge greve meget rosende (i 'Dagbogsblade, bind III, side 100):*

*'Paul Grabbé havde opnaaet den midlertidige Beskæftigelse at være Motorbaadsfører paa Thorø og i Sommerens Løb var han blevet som en Søn af Huset tog Plads ved Rattet, og i straalende Solskin, som havde det været en Sommerdag, gik turen over Thorø Sund'. (Som midlertidig bådfører har det nok kun været den ene gang!).*

*Storebroderen Kay Plum var mere forbeholden med hensyn til udtalelsen om Paul Grabbé.*

*I en brevveksling til lillebroderen Harald Plum beklager Kay sig over, at den unge greve intet kan og intet vil foretage sig, og hvis det meget sjældent sker: 'er det med Hvide Handsker paa'.*

*Ak ja - så forskelligt kan mennesker vurderes.*

*Efter den russiske revolution i 1917 blev landet delt op i de 'hvide' og de 'røde', det resulterede i chikane, forfølgelse og mord på de 'hvide'.*

*En af de mildere og kuriøse episoder fandt sted på Thorø mellem grev Grabbé og de 8 russiske krigsfanger.*



*Russiske flygtninge  
på Thorø i 1919  
(fotograferet på  
'Vesterodde')*



*Ovenstående korrespondance fortæller at Grev Grabbe havde siddet i 3 døgn med en sæk over hovedet.*

*På længere sigt var det dog alligevel en belastning at have så mange ekstra indbyggere i Assens by.*

*Nogle af disse 1.600 flygtninge tog da også videre successivt. Men den helt store hjemrejsedag fandt sted den 1. april 1919, hvor den statelige passagerdamper 'Kong Haakon' lagde til kaj i Assens, for at sejle ca. 500 af flygtningene til deres hjemland.*

**Lokalhistoriker  
Esben Brage**



### **Esben Brage har en efterlysning.**

Den berømte nål i høstakken! Som det er blevet oplyst er vi (Nordisk Film og jeg) ved at producere en film om 1. verdenskrig og om årene deromkring. I torsdags var Anna von Lowzow (Direktør for Nordisk Film Dokumentar) og jeg på besøg i lokalområdet. Vi fik vendt mange sten og fandt yderlig meget unikt billedlig materiale, som skal anvendes i filmen. Vi mangler dog en ting, det er nogle brugbare billeder af mausoleet på Thorø, vi har nogle kopier, som er meget grumsede og utydelige, og derfor kan de ikke anvendes, er der nogen iblandt, der ligger inde med gamle fotoalbum, hvor mausoleet er afbillede i fotokvalitet?



# Cykelløb



Foto: Bjarne

## Folkefest

## Der heppes



Foto: Bjarne



Foto: Bjarne

## - og grines


**VEJAFSPÆRRING**  
**lørdag den 12. juli**  
**ca. kl. 12 - 16**

På grund af afvikling af cykelløb vil følgende veje være totalt afspærret for bilkørsel:

- Skovvej
- Stejlbjergvej
- Dalvænget
- Egebjergvej
- Lerbjergvej
- Saltoftevej
- Torø Huse Vej
- Gl. Torøhuse Vej
- Rådhus Allé

Assensplan: Assenskoordinatør Else Marie Schmidt, 51 18 270

Foto: Bolette  
 KOMMUNE



Så skulle Thorøhuse prøve at være lukket inde i 4 timer. TV2's cykelløb lukkede Saltoftevej og Torø Huse Vej fuldstændigt fra 12.00 - 16.00. Men hvad gør thorøhuserne så? Nogle brokker sig, andre hygger sig og hepper på racerkørerne. 15.30 var det hele overstået.

Tekst: Bolette

## *Og så er der dem der kører deres eget løb*



Foto: Bolette

Lone og Hilmer, Skolebakken 5, er to tossede cykelnørder. Det er Hilmer, der har trukket Lone ind i nørderiet. De er nemlig lige kørt af sted på deres nørde-cykler til deres hus i Italien. Det tager måske nogle dage og lidt mere. Vi kan følge det hele på Lones Facebook-side. Stykke for stykke og dag for dag. Og så håber vi, at de skriver om hele turen i næste nummer af Thorøhuseposten. Den bliver nemlig trykt på Lones arbejde. Det glade billede er fra toppen af St. Gotthard passet. Så går det nedad.

Indsendt af Bolette



Selfie fra St. Gotthard

facebook

*Vidste du, at Thorøhuse nu er på facebook?  
Gruppen er åben, og der er p.t. 41 medlemmer*

Efterlysning

Den, der har ”lånt” lange skruevinger i min garage,  
bedes aflevere dem omgående.

Karlo. Jacob Gadesvej 19

**SEND EN MAIL TIL KASSEREREN.**

Send en hilsen til mig på [pisa@pisa.dk](mailto:pisa@pisa.dk), hvorved jeg får registreret mail-adressen på vores medlemmer.

Vi er igen i 2014 over 150 medlemmer i Bylauget, som vi gerne vil kunne kontakte på mail.

Med venlig hilsen  
Palle Isaksen



Foto: Daniel Greenin

Oprydning på Drejet





## **ASSENS SKIBSVÆRFT A/S**

Havnen  
5610 ASSENS  
Denmark

Telephone 4564711134  
Telefax 4564711104  
Telex 50807  
E-mail [asv@yard.dk](mailto:asv@yard.dk)





**Godt håndværk fra  
bunden og hele vejen  
op til toppen**

**Med lokal forankring  
og arrangement**

**Palle  
Johansen**  
Assens Murer- og Entreprenørforetning A/S

**Tlf. 64 71 16 09**

**NOF** **NORDIC  
OVERFLADE  
BEHANDLING**

Nickel . Forzinkning . Kemisk Nickel . Vibratorslibning  
Blankforkromning . Vibratorpolering . Hårdkrom  
Rundslibning

---

Nordic Overfladebehandling  
Galvanovænget 6 · 5591 Gelsted  
Tlf. 64 49 15 21 · [www.nof.dk](http://www.nof.dk)



**Thor Fisk  
Keld Mogensen  
40820030**

**Hundetegn i  
flere  
størrelser og  
former**

**ASSENS DYREKLINIK**

Mette og Morten Mortensen  
Torø Huse Vej 10, 5610 Assens



**Tlf. 64 71 33 33**

Åbningstider:

Man: 8-18 · Tirs-fre 8-17 (døgnvagt)

[www.assensdyreklinik.dk](http://www.assensdyreklinik.dk)



I Fynske Bank vægter vi rådgivning og tilgængelighed højt. Du har din egen personlige rådgiver, og I kan mødes uden for almindelig åbningstid, hvis det passer dig bedst. God dialog giver nemlig de bedste resultater - både på kort og på lang sigt. Velkommen i Fynske Bank.

[www.fynskebank.dk](http://www.fynskebank.dk)



# FYNSKE BANK

i dag, i morgen, i fællesskab

Assens • Børkop • Fredericia • Glamsbjerg • Haarby • Hesselager • Kolding • Middelfart • Nyborg • Odense (åbner i 2014) • Rudkøbing • Svendborg • Sørup • Skårup • Thure



**YOGAASSENS**  
- Yoga for krop og sjæl

**Hold:**

**Mandag:** kl. 17.00 – 18.30 Yoga for alle  
kl. 19.00 – 20.30 Yoga for alle

**Tirsdag:** kl. 09.30 – 11.00  
Hensyntagende yoga/også for gravide  
kl. 16.00 – 17.30 Yoga for alle  
kl. 17.45 – 19.15 Yoga for alle

**Onsdag:** kl. 09.00 – 10.30 Yoga for alle  
kl. 10.45 – 12.15 Yoga for alle

**Torsdag:** kl. 17.00 – 18.30 Yoga for alle

**Tilmelding:**

**Mail:** [danskyogaassens@yahoo.dk](mailto:danskyogaassens@yahoo.dk)  
**Hjemmeside:** [www.danskyogaassens.dk](http://www.danskyogaassens.dk)  
**Mobil** 40 57 60 87

**Undervisningssted:** Skovvej 2D Assens

**Thorøhuse Bylaugs broindvielse onsdag d. 25. juni kl. 19.00.**

45 thorøhusesere var mødt op til navnedåb, pølser, øl og vand, og de 5 badenymfer og nogle børn tog broen i brug efter navnedåben: **Thors Bro**.

Nordeafonden i Assens repræsenteret af filialdirektør Brian Struwe Poulsen overrækker Bolette Eggers, formand for Thorøhuse Bylaug, checken på 20.000,-kr. Ved siden af Bolette, bestyrelsesmedlem i Bylauget Margrethe Vestergaard. Derudover har Bylauget modtaget 31.000,-kr. fra Landdistriktpuljen ved landdistriktskoordinator Steen Søgaard, Assens Kommune og 5000,-kr. fra en thorøhuser.

Badebroen er et samlingssted om sommeren for thorøhuserne og mange assenesere. Og vinterbaderne er rigtig glade for den også.

Badenymferne fra venstre: Alice, Gerda, Aase, Lise og Ulla.

Broen er blevet renoveret af Assens Skibsværft og Vestfyns Tømmerforretning.

Nu håber vi, at hverken en ny Allan, Bodil eller Carl kan ødelægge vores bro efter navnedåben af Thors Bro. (Tekst indsendt af Bolette)



Foto: Bolette

Foto: Bolette



Foto: Bolette



### Gåtur med miljø og natur

Miljø og Natur i Assens kommune var repræsenteret ved Ina og Hans, og Bylauget var repræsenteret ved Bolette, Margrethe og Palle med Annette. Kommunen har læst vores høringskrivelse til Natur og Friluftstrategier om stisystemer og opprioriteret den.

Derfor gik vi på rekognoscering onsdag d. 9. juli i næsten 30 graders varme fra Forsamlingshuset til Assens langs kysten. Vi var alle optimistiske. Det kan ikke blive svært at fælde lidt siv, hvor der ikke var strand. Når vi først kommer til de gamle slambassiner er det kommunens område. Ina og Hans vil nu snakke med de private lodsejere, så vi venter spændt på resultatet. /Bolette

Foto: Bolette





Hanne Yderstræde  
har fanget et smukt  
stemningsbillede

### **Gudrun Jensen, Saltoftevej 19, Thorøhuse, fylder 90 år lørdag d. 4. oktober 2014.**

Hun sidder der i hjørnet af sin fine have på bænken med bordet foran. Hækken giver læ, og solen skinner. Alt i haven er nippet og klippet og nusset og pudset. Det samme indenfor. Hun holder det hele selv. Sønnen Laurits kommer et par gange om måneden fra København og slår græs, og datteren Karen-Lise, som bor på Vandværksvej i Thorøhuse, er tit forbi og gi'r et nap med.

Gudrun fortæller, så det er en lyst. Jeg kan ikke følge med og må stoppe hende. Jeg skal have orden i kronologien. Kagerne og kaffen får jeg næsten ikke tid til.

Gudrun er født i Flemløse i 1924. Faren var 1. mejerist på mejeriet. Da hun er 4 år, flytter familien til Helnæs, fordi faren bliver mejeribestyrer. Familien består af far og mor og 3 børn. Storebror Erik fra 1922, storebror Kaj fra 1923 og lille Gudrun fra 1924. Det er jo næsten trillinger. De går alle 3 i Helnæs Skole og bliver konfirmeret i Helnæs Kirke. Som stor skolepige lærer Gudrun at spille klaver. Én gang om ugen i tre år cykler hun 15 km. frem og 15 km. tilbage mellem Ebberup og Helnæs Mejeri. Store dele af strækningen var ikke asfalteret. Klaveret står stadigvæk på Saltoftevej 19 og er blevet brugt af Gudrun indtil for få år siden, hvor gigtplagede fingre satte en stopper for spilleriet.

Storebror Erik kommer i lære som bager, men Kaj og Gudrun kommer til Glamsbjerg Fri- og Efterskole på Efterskoleafdelingen, Gudrun fra nov. 1940 - juli 1943 og tager Præliminæreksamen. Det svarer til den senere realeksamen. De ville ikke i realklassen i Assens. Storbror Kaj lever endnu og fylder 91 i sept. i år. Gudrun viste nu sin stærke selvstændighed. Hun kom som andre piger dengang i huset i København hos et lærerpar. Hun skulle gøre rent i koldt vand og passe nogle umulige unger, så efter 3 mdr. sagde hun farvel og tak. Så blev det fine Ankerhus Husholdningsskole i Sorø i 5 mdr. og et tilbud fra biskoppen i København, Fulsang-Damgaard, om en plads i huset som enepige. Lave mad og gøre rent i Bispegården. Det blev et nyt nej tak. Til sidst et job hos en familie i Odense, og derefter endelig uddannelse som økonoma på Assens Sygehus. Det førte til en assistentstilling på sygehuset. Nu skulle der laves professionel mad til patienterne, sygeplejerskerne og lægerne. De skulle ikke have det samme.

Lægerne fik speciallavet leverpostej, husker hun, og mange patienter skulle have diætmad. Hun lærte meget i de næste 15 mdr.

Så møder hun Anders. Gudrun spillede bridge med økonomaen og to andre. Grethe hed den ene. Hun var uddannet guldsmed fra A. Bergs Sølvvarefabrik på Nørre Alle. Gudrun havde et armbånd, som var gået i stykker. Det kan Anders lave, mente Grethe. Han var også udlært guldsmed på fabrikken. Anders kørte på motorcykel og kommer med armbåndet. Han boede i huset på Bagerstræde nr. 9. i Thorøhuse. Han inviterer også til fødselsdag i Thorøhuse. Men skæbnen ville, at Gudrun taber en knap i sin frakke, og så har Anders endnu et besøg til Gudrun på motorcykel, og Gudrun vil også køre den. Så ”det tager fart”, fortæller hun. Men Gudrun, som bor hjemme, flytter med sin far og mor til Sdr. Harritslev ved Hjørring i Nordjylland, hvor faren køber et mejeri. Faren har fået patent på et hvidtemiddel: PREVENIT: BLIV MUG OG SKIMMEL KVIT-HVIDT MED PREVENIT. Han sælger patentet til en maskinfabrik i København.

Anders flytter til Jylland senere, da han får arbejde hos en guldsmed i Århus. Gudrun får også arbejde i Århus i huset på Klintegården. Året er 1946. Det strammer til med de to, og i okt. 1947 bliver de gift i Sdr. Harritslev og bosætter sig i et par værelser hos guldsmeden i Århus. Januar 1948 får Anders igen arbejde på sølvvarefabrikken i Assens.

De køber hus i Skovbrynet 9, hvor både sønnen Laurits St. Hans aften i 1949 og datteren Karen-Lise nytårsaften i 1952 bliver født. Men Gudruns far er i mellemtiden blevet syg og dør i 1953 kun 57 år gammel, og moren flytter tilbage til Ebberup på Fyn. I 1956 køber Gudrun og Anders byggegrunden på Saltofte Mark, senere Saltoftevej 19 for 4000,-kr. og bygger det fine hus med det stejle tag, som Anders selv har tegnet. Gudrun får arbejde i bageriet i 5 år hos Anders bror: Laurits, Bagerstræde 9, der hvor Jeppe og Jytte bor nu, og efter bageriet hører op i 1963, får hun arbejde hos købmanden på Jacob Gades Vej i 10 år, indtil Hans Henrik og Ursula, som bor der nu, køber butikken i 1974. Så kommer hun i butikken hos den navnkundige Tørvebageren i Assens i 15 år. Nu må det være nok med al det bagerarbejde. Som 64 årig i 1988 og med slidte knæ siger hun op. Anders er blevet syg af al den asbest på sølvvarefabrikken, hendes mor, som havde handlet huse efter sin mands død, er kommet på plejehjem. Gudrun må tage sig af sin familie. Anders dør i hendes arme i 1992.

Vi når efterhånden frem til nutiden. I 2006 er Gudrun i lægehuset, og de reklamerer med gratis influenzavaccination. Den napper hun med, og som en af de sjældne tilfælde får hun en forgiftning med følgende lammelse i en hel måned: Guillian-Barré-lammelse. Hun holder op med at køre bil samme år. I dag, næsten 90 år, er hun sund og rask, og til september venter hun sit første oldebarn. Karen-Lises søn Rasmus og hans kone Sarah venter sig. Det er en flot 90 års gave. Vi andre hejser flaget d. 4. oktober.

### **Jensen familien i Thorøhuse nu:**

Gudruns mand Anders er den yngste af 9 børn i huset Jacob Gades Vej 31, der hvor Hans og Merete bor nu. Anders bror Niels er far til Johnny, Skolebakken 3, Rune Saltoftevej 1 og Lisbeth, som har boet i Thorøhuse, men nu er i Århus.

En anden bror Laurits, bageren, er far til Jørgen bager, Ålevejen 1, der hvor Helle og Lars bor nu, og Jørgen bager er far til Anne, som har sommerhuset Fiskemaen 2. Den anden søn af Laurits bager er Tommy, som er far til Jørgen Jensen, Barkegyden 2 .

Er du forvirret, så spørg bare familien.

Skrevet af Bolette.



Foto: Bolette

**Helen Pedersen, Lundshøje 1, Thorøhuse, fylder 90 år  
d. 31. oktober 2014.**

Det har lige været familiearbejdsdag hos Helen. Det ses tydeligt på hækken hele vejen rundt om haven på Lundshøje 1. Børnene Kurt, Birte, Hans og lille Helen med ægtefæller har knoklet for at gøre det pænt. Imens laver Helen mad til alle.

Sådan har det været altid. Helen har sine børn omkring sig. Kurt med Elsebeth på Ålevejen, lille Helen med Dieter i Fiskerstræde, Birte med John på Saltoftevej og Hans med Kate i Vedstårup.

For Helen er børnene det vigtigste i livet. Nu er der 8 børnebørn og 12 oldebørn, og hun fortæller levende og muntert og vidende om alle sammen.

Helens søster, Ingrid, bor lige overfor på Bagerstræde 11. Hun bliver snart 94.

Da Helen var 2 år flyttede familien fra Glamsbjerg til Thorøhuse. Til Trekanten, hjørnet af Drejet og Jacob Gades Vej, der hvor Lise og Viggo bor nu. Faren var telefonmontør, Jørgen Montør. Der var 6 børn: Willy-Ingrid-Ella-Helen-Tove og Gudrun. Da Helen er 12 år, dør moren. Lille Gudrun er kun 1 år og kommer til sin moster i Odense. Ingrid på 14 år kommer hjem fra sin plads og holder hus. Men faren kender en kvinde i Glamsbjerg, Vendla Viktoria Mikkeline, og spørger om hun ikke vil være husbestyrerinde selv, om han har 4 børn. Det vil Vendla da gerne og siger: - så kan vi ligeså godt gifte os med det samme, Jørgen, for det ender det nok med alligevel. De bliver gift, og lille Jørn kommer til verden. -Vendla var sød og god ved os alle, fortæller Helen.

Helen går i skole i Thorøhuse, først i den lille skole på Skolebakken 3 med lærerinde Christiansen og så i den store skole på Saltoftevej 2 med lærer Pedersen. Oscar, som boede på Fælleden 7, gik i samme klasse som Helen, og hun havde allerede et godt øje til ham i skolen. Det var gensidigt. Både Helen og Oscar er godt med i skolen, og Helens far vil have hende videre til realskolen i Assens. Hun skal læse til lærerinde, mener faren. Men efter konfirmationen vil Helen hellere ud at tjene. Hendes første plads bliver hos bageren i Ladegårdsgade i Assens med en arbejdstid fra



7.00 til 22.00 og 15,-kr. om måneden plus kost og logi. Siden kommer andre pladser: i boghandelen, hos bageren i Ebberup, men især den hos fru en i Odense. Der bliver hun ikke kun et år, for så er hun i nærheden af Oscar, som også er i Odense for at blive udlært til smed.

Helen og Oscar bliver gift i 1946, flytter ind på Lundshøje 1 og får i løbet af de næste 7 år 4 børn: Kurt-Birte-Hans - og lille Helen. Oscar arbejder på Tobaksfabrikken, og Helen passer hjem og børn. Helen har lært af sin far: - Når du har en krone, så gi' kun de 90 øre ud. Det holder hun. - Jeg har altid haft det godt herhjemme. Børnene skal være glade. Jeg er tilfreds med det, jeg har.

Sådanne livsholdninger har skabt et familiesammenhold uden lige. Efter Helen blev alene, Oscar døde da han var 76, har børnene været der hver søndag eftermiddag. Og sønnen Hans har også været der hver torsdag. Jamen, det kan man da blive fuldstændig imponeret over. Når Helen fortæller om sit lange liv, er der en glæde og taknemmelighed, så man forstår hvorfor.

Helen elsker at lave mad. Hun elsker at sidde i sin sofa og strikke. Hun har også broderet meget. Hun ser nyheder og vejret på TV. Det må være nok. Hun elsker at bage småkager og lave lidt i haven. Hun gør selv rent fra den ene ende til den anden i huset, også selv om hun må puste lidt ind i mellem. Helen har haft astma hele livet. Den gang hun som ung var i huset hos fru en i Odense, skulle hun pudse sølvstager. Fruens mor var meget imponeret, men Helen syntes selv, hun var for længe om det. Så sagde fruens mor: - Man kan se, hvordan De har gjort det, men ikke hvor længe De har været om det. Det har været en fin læresætning, som har fulgt Helen.

Mens vi sidder og snakker, kommer lille Helen fra Fiskerstræde ind og spørger, om hun skal tage noget med fra Assens. Nej, hun mangler ikke noget lige nu. Men lille Helen kigger ind lidt senere. Og sådan er det for Helen at blive 90 år i Thorøhuse med børnene omkring sig. Tryghed og nærhed. Og børnene har bestilt Forsamlingshuset til at fejre hende. Familien kan med lethed fylde forsamlingshuset.

Vi andre vil hejse flaget både d. 25. oktober og den 31. oktober på selve dagen.

Skrevet af Bolette.



Foto: Bolette.

## Dødsfald



Så måtte vi igen sige farvel til en thorøhuser. Fredag d. 25. april døde Aage Lorentzen uventet 74 år gammel. Aage og Aase har boet på Slippen 1 i 15 år. De kom fra Glamsbjerg og havde forelsket sig i huset, selv om det var renoveringsværdigt. Aage, som var uddannet snedker, restaurerede egenhændigt det hele. Og det er virkelig et besøg værd. Aage var faglærer på AMU FYN. Så han kunne sin metier. Aage blev bisat fra Vor Frue Kirke lørdag d. 3. maj med en fyldt kirke. Aase bliver desværre ikke i Thorøhuse. Livet for hende skal gå videre i Sleipnervænget i Assens. Vi ønsker hende mange gode år med børn og børnebørn.

## Energi Fyn inviterer til Borgermøde om Fibernet i Thorøhuse

Mandag d. 22. sept. i Forsamlingshuset.  
Kom og få viden, så du kan  
beslutte dig.

Opslag kommer på pælene.  
Hilsen Bylauget og  
Forsamlingshuset.



# Kalenderbingo

**Indsendt af Jeppe Nielsen**

**It-cafe**



Onsdag d. 10. september kl. 19.

Herefter hver onsdag til og med onsdag d. 10 dec. Dog ikke i uge 41, 46 og 48.

Lars Larsen underviser.

**Sy og Strik i forsamlingshuset.**

Der er bestemt følgende datoer i efteråret:

Mandag d. 8. september kl. 19.

Onsdag d. 8. oktober kl. 19.

Tirsdag d. 18. november kl. 19.



**Fællesspisning i forsamlingshuset.**

Der er bestemt følgende datoer i efteråret:

Mandag d. 1. september kl. 18.

Tirsdag d. 7. oktober kl. 18.

Mandag d. 3. november kl. 18

Fredag d. 5. december kl. 18 (julefrokost).



## Ålegilde med bal lørdag d. 11. oktober.

Mod forventning og dårlige odds er det alligevel lykkedes bestyrelsen at binde an med denne traditionsrige aktivitet. Bestyrelsen har fundet frem til et efter sigende rigtig godt danseorkester, ”En lille pose støj”, der har Kim Larsen sange som deres speciale. Hold øje med opslag på pælene mht. til billetter og tilmelding.

## Banko i forsamlingshuset.

Bestyrelsen i forsamlingshuset har besluttet at afholde 3 bankospil i oktober, følgende datoer:

Torsdag d. 9. oktober kl. 19.30.

Torsdag d. 16. oktober kl. 19.30.

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30.

## Cabaret i november.

Gode borgere har taget initiativ til denne spændende og fornøjelige aktivitet, der efter planen kulminerer med 2 optrædener fredag d. 14. og lørdag d. 15. november. Ud over et antal faste øveaftener skal vi gøre opmærksom på, at forsamlingshuset af samme grund er lukket for andre aktiviteter i hele uge 46 (mandag d. 10. nov. til søndag d. 16. nov.).



## Jane & Shane

i

Thorøhuse Forsamlingshus  
 Fredag d. 19. sept. kl. 18/20.  
 Koncert med spisning.

Engelske Jane (violin) og irske Shane (guitar, bodhran og vokal), men begge med bopæl i Danmark, kendes mest for deres samarbejde med Niels Hausgaard for omkring 10 år tilbage. Siden har de bl.a. også haft et meget vellykket samarbejde med Danmarks Radios Underholdningsorkester i forbindelse med Ledreborg Slotskoncerterne, der igen har medført et samarbejde med Aalborg Symfoniorkester om 4 sommerkonserter i august i år. De er dygtige musikere, der flirter med flere musikgenrer, men deres dybe rødder i den britiske folkemusik fornægter sig aldrig. Det er dog duo-konserterne, der er kerneydelsen, og de er meget efterspurgte rundt omkring. De er sammenspillede og dybt professionelle, og Niels Hausgaard er citeret for at have sagt, ”deres udstråling må gøre en koncert meningsfuld selv for døve”. Vi glæder os til at præsentere dem i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 19. sept. kl. 20. Som kuriosum kan nævnes, at Shane stiftede sit første bekendtskab med Danmark gennem et ophold på produktionshøjskolen på Thorø i slutningen af 90’erne. Han glæder sig derfor ekstra til at optræde i Thorøhuse. Koncerten bliver med spisning. 2-retters menu for 125 kr. og koncertbillet 125 kr. og kan bestilles på tlf. 22871053.



## Koncert med Baltic Crossing og spisning fredag d. 1. november.

Thorøhuse Forsamlingshus kan **lørdag d. 1. november** byde på et gensyn med vores efterhånden faste ”husorkester” Baltic Crossing med Kristian Bugge og hans engelske og finske musikalske venner. Det er fjerde gang orkestret gæster Thorøhuse Forsamlingshus, og de er denne gang tilmed cd-aktuelle med en helt dugfrisk udgivelse. Vores efterhånden også faste kok Flemming vil stå for maden, så der venter en god aften både musikalsk og kulinarisk.

Tekst og billeder på denne og på modstående side er indsendt af Jeppe Nielsen

## **Børge Hansen, Drejet 6, Thorøhuse, fylder 90 år d. 16. august 2014.**

Lidt over 8.00 om morgenen efter radioavisen året rundt kommer de. Børge og hunden Mik. Børge har stokken med og godbidder i lommen, klædt på til vejret, og Mik kender vejen. De skal på ”Drejet”. Måske til Saltofte Strand, måske til Thorø eller bare en lille tur over til båden for lige at inspicere.

Senere på dagen 2 gange om ugen møder du Børge på cyklen på vej til Brugsen eller på vej hjem fra Brugsen med varer året rundt. Eller måske en tur helt op til lægehuset på Skelvænget, hvor du lige kommer i din bil.

Men så skal Mik også lige have en eftermiddagstur. Og aftensmaden skal forberedes. For Børge laver al maden. Edith kan ikke mere.

Mik skal også have sin aftentur.

Ind i mellem træner Børge på sit baritonhorn. Børge spiller i Assens Harmoniorkester, og de træner hver torsdag. Så spiller han også lige til pinsegudstjenesten på Øbjerggaard i år sammen med de andre brassenesere eller til et privat sølvbryllup.

I rejesæsonen stryger han rejer mellem de to odder på Thorø, så Edith og børnene på besøg lige kan få sig en frisk rejemad. Eller også ser du ham i båden sammen med Mik sætte ruse ud samme sted.

Børge er en rollemodel. Hvordan er han blevet det? Det er ikke sikkert vi finder svaret, men hans historie kan måske fortælle det.

Han er født i 1924 i huset lige overfor, hvor han bor nu, Drejet 3, der hvor Torben Eskesen bor nu. Der boede han sammen med sine bedsteforældre og forældre og to brødre: storebror Ludvig, to år ældre, og lillebror Alfred, 5 år yngre, indtil han blev konfirmeret og skulle ud at tjene. Og det var vel og mærke inden huset blev udbygget. Efternøleren Bent kom 15 år efter Alfred og er i dag 70 og bor i Odense. Ludvig og Alfred lever ikke mere.

Børge gik i skole på Skolebakken 3 hos frk. Svejnbæk i småbørnsklasserne og bagefter i skolen på Saltoftevej 2 hos lærer Pedersen i de store klasser. Men det vigtigste var søndagsskolen i Forsamlingshuset. Den blev varetaget af Frelsens Hær, og drengene skulle lære at spille på instrumenter. De var 14 knægte på det tidspunkt, der spillede. Børge spillede på althorn. Storebror Ludvig spillede på tuba og violin i skolen til morgensang, og lillebror Alfred spillede harmonika ligesom faren.

Efter konfirmationen kom han på en gård i Saltofte hos en enke. Hun havde en bestyrer, en karl og en pige og så Børge, der skulle lære at malke 11 køer. Efter 2 år var det ham, der blev karlen. Der var han i 4 år og kom hjem et par gange om ugen. Så kunne familien træne lidt sammenspil på alle instrumenterne.

Men der var udlængsel i knægten, og i 1942 under krigen rejste han til København og fik job som buddreng med svajercykel hos bagermester van Hauen på Strøget. De var 11 buddrengene med svajercykler. Dengang fik man virkeligt bragt brød ud.

Børge boede hos sin moster og onkel i Frederiksborggade, hvor mosteren havde et pensionat. Så var kost og logi reddet. Han og fætterten havde værelse ud mod Frederiksborggade.



En nat sprang en bombe i deres opgang, og vinduet splintredes i tusind stykker. Heldigvis havde Børge en stol med højt ryglæn stående ved vinduet, som dækkede for sengen. Det blev hans redning. Alligevel var der ti cm. glassplinter på dynen. Onklen fik ham og fætteren ud og ned ad trapperne. Da de kom til mazzaninen, etagen mellem stuen og første sal, var der ikke mere trappe. Så måtte de op igen og nedad køkkentrappen.

Krigen slutter, og Børge skal være soldat i fredstid i 1946. Det var han i 1 år og 12 dage. På kasernen i Arresødal råbte sergenten: Skal vi have geværene eller trompeterne. Så trænede 30 mand med trompeterne rundt på eksercerpladsen. På den måde holdt Børge musikken ved lige.

Onklen, som er en fætter til van Hauen, har arbejdet i bageriet i mange år og får nu sit eget bageri på Frederiksberg. Derfor bliver der en lejlighed ledig i Mikkel Bryggers Gade. Ind flytter en ny lille familie: nemlig Børge og Edith, som han havde mødt på dansestedet "Flo'rida", og er blevet gift med i 1947, og lille Birgit fra 1947. I 1950 kommer sønnen Poul Egon, Basse, til og sidenhen Rita i 1955 på Fyn. Børge køber Drejet 6 i Thorøhuse i 1950, hvor han har boet siden, men flytter først ind i 1954. Rykker tilbage til København i 1955 og arbejder i Fragtmanshallen og endelig retur til Fyn i 1956. Han fisker med Otto og graver kabler ned i 2 år, kommer til Sønderbys Fabrikker i 18 år og til sidst på Broen i 8 år. Så passer det vist med årstallene, og Børge går på efterløn i 1984 som 60 årig. I dag har han været pensionist fra Broen i 30 år.

Giv Børge et instrument og så spiller han på det. Saxofon, trompet, althorn, bariton horn, guitar. Det må være det, man kalder musikalsk talent. "Las Fiasko" hed deres band, som dengang spillede på Ebberup Kro og i Thorøhuse. Det var før han kom i Harmoniorkesteret.

Børge hjalp også sin far, som var fisker, med at sælge fisk. Faren havde en lille 18 fods jolle og satte garn. De cyklede da bare med en trækvogn til Glamsbjerg, Sønderby og Ebberup med friske fisk til alle kunderne. Da faren blev gammel og kom på plejehjem i Assens, overtog bror Alfred huset på Drejet 3. Sådan har det altid været i Thorøhuse. Familierne bor lige i nærheden af hinanden.

Har du fået svaret på rollemodel. Hvis ikke, så måske lidt inspiration til "gå på mod i livet". I Børges liv har det ikke været nødvendigt med fitnesscentre. Vink til ham, når han cykler til Assens eller går tur på Drejet med Mik. Og husk at hejse flaget d. 16. august.

Skrevet af Bolette. (Se billede næste side)



Foto: Bolette

**Thorøhuse Forsamlingshus**  
**Bestyrelse**

- Formand:** Anja Larsen, Fælleden 1, tlf. 26813342  
Email: [larsoganja1@gmail.com](mailto:larsoganja1@gmail.com)
- Næstformand** Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958  
Email: [vivian-ole@privat.dk](mailto:vivian-ole@privat.dk)
- Kasserer** Rasmus Dorph Bendtzen, Jacob Gades Vej 12, tlf. 30707823  
Email: [rasmus@seus.dk](mailto:rasmus@seus.dk)
- Sekretær** Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053  
Email: [jepfyn@gmail.com](mailto:jepfyn@gmail.com)
- Inspektør** Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623
- Medlem** Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150  
Email: [pernillehede@hotmail.com](mailto:pernillehede@hotmail.com)
- Medlem** Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209  
Email: [carlskolebakken@gmail.com](mailto:carlskolebakken@gmail.com)
- Suppleant** Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126  
Email: [s.lyse@os.dk](mailto:s.lyse@os.dk)
- Udlejning** Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060  
Email: [myrfyn62@gmail.com](mailto:myrfyn62@gmail.com)
- Hjemmeside** [www.thorohuse.dk](http://www.thorohuse.dk) udlejning og aktiviteter)

# Bagsiden



Foto: Joy Nehring

Her er Thorøhuses svar på Alberto Contador. John Pedersen i en kategori 3 nedkørsel i TV2 på tour-løbet i Assens. John var tilmeldt i klassementet for seniorer.

Ja, det er helt ude i hampen, men det var da godt, de ikke afspærrede luftvejene. He, he :-)  
Fik du den?

Så blev Thorøhuse isoleret i 4 timer lørdag den 12. juli bare på grund af et cykelløb. Alle veje var jo spærret. Det er li' godt for galt, hvad mener du?

